



Grote kunst voor kleine kenners is een boekenreeks en concept van Thais Vanderheyden.

Ze laat kinderen op een humoristische en laagdrempelige manier kennismaken met de grootste meesterwerken uit de schilderkunst. Thais herschilderde de beroemdste kunstwerken en maakte er een junior-parodie van. Naast die grappige versie wordt uiteraard ook het originele werk getoond en een anekdotisch verhaal verteld over het schilderij, de schilder, het onderwerp of de stijl. De afgelopen tien jaar verschenen er vijf delen van Grote kunst voor kleine kenners, de boeken zijn vertaald in het Chinees, Duits en Engels en tienduizenden kinderen bezochten de grappige expo's van Grote Kunst.

In dit sprankelende boek staan de schilderijen van James Ensor centraal. Arno de heremietkreeft neemt je mee op een tijdreis door het kleurrijke leven van deze fantastische kunstenaar!

Welkom in Oostende!

Voor kunstkeners vanaf 5 jaar.



Thais Vanderheyden

GROTE KUNST VOOR KLEINE KENNERS

James Ensor



Thais Vanderheyden

GROTE KUNST
voor
KLEINE KENNERS

JAMES ENSOR

